



*Interview vrijwilliger Edith Schol
November 2025
Stichting Egmond '40-'45*





1: Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen?

Mijn naam is Edith Schol, 65 jaar en woonachtig in Egmond aan Zee. Ik heb drie kinderen en ben samen met Arina.

2: Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik heb eerst de opleiding tot radiodiagnostisch laborant gevolgd. Het bleek echter al snel dat het ziekenhuis niks voor mij was.

Daarna heb ik 5 jaar bij de VVV in Egmond aan Zee gewerkt.

In de avonden ben ik met een boekhoudkundige opleiding begonnen. Ik heb eerst mijn praktijkdiploma boekhouden gehaald en daarna MBA en SPD.

Ik heb vervolgens ongeveer 6 jaar op een accountantskantoor in de buitendienst gewerkt tot ik kinderen kreeg. Toen ben ik als hoofd boekhouding gaan werken bij zorgcentrum Agnes en later na de fusie ook in de Prins Hendrik Stichting. Dat heb ik 16 jaar gedaan.

Vanaf 2008 was ik zzp'er en verzorgde ik de boekhouding van diverse bedrijven op locatie. Sinds 2022 ben ik gestopt met werken en doe ik af en toe nog een klein klusje.

In het dagelijks leven ben ik dus eigenlijk met pensioen.

3: Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen?

Ik deed met mijn moeder mee aan een bunkerexcursie in de duinen van Castricum. Dit was zo leuk georganiseerd dat ik mij heb aangemeld bij Martijn Visser. Ik was tenslotte al met pensioen en op zoek naar een vrijwilligersklusje.

Ik ben sowieso geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en alles wat met de koude oorlog te maken heeft. Ik bezoek dan ook waar mogelijk altijd ergens een bunker.

Ik heb meerdere malen alle locaties in Normandië bezocht en in oktober 2025 ben ik weer voor een aantal weken de Franse kust afgereisd. Begonnen bij Calais en dan ook weer via Normandië verder afgezakt naar het zuiden.

4: Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum?

Ik sta aan de kassa bij de bunker en laat de rondleidingen aan de echte kenners over.

Ik probeer er daarnaast ook te zijn op de jaarlijkse Bunkerdag. En zomers zit ik een paar keer op woensdag aan de kassa van de vuurtoren.

5: Heb je nog andere hobby's?

Jazeker heb ik hobby's.

Ik zit in de winter graag op de mountainbike en zomers op de racefiets. Ik loop ook graag een lange wandeling. Voorheen met *Loopgroep de Klok* maar dat is helaas verleden tijd.

In mijn huis staan meerdere naaimachines en er liggen lappen stof om leuke dingen te naaien voor de kleinkinderen. Omdat ik gek op stoffen ben begint dit bij mij wel op te stapelen en dus moet ik een beetje doornaaien.



Een andere hobby is de Klederdrachtgroep Egmond 'Derper Goed', waarmee we diverse activiteiten ondernemen. We zijn ook altijd op zoek naar dingen van vroeger op internet of op beurzen. Ik hou van vroeger en denk dat ik wat jaartjes te vroeg ben geboren. Want alles wat oud is vind ik interessant, dus ook kleding.

Ik ben ook lid van de oud papiergroep Egmond en ook daar heb je te maken met mooie verhalen en anekdotes over vroeger. Daar kan ik heerlijk van genieten want onze ouderen hebben altijd wat moois te vertellen.

6: Hou je nog wel tijd over?

Ik heb het nog drukker dan toen ik werkte! Er zijn nog zo veel meer interessante vrijwilligers dingen die ik zou willen doen. Het past ff niet in mijn schema op dit moment, maar wie weet.

7: Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog?

Ik zoek niet specifiek naar dingen uit de oorlog. Maar op 5 mei vieringen of bijvoorbeeld op het D-Day festival ben ik altijd aan het snuffelen. Of anders ga ik wel op zoek naar specifieke kleding en accessoires uit die tijd.

8: Wat is je grootste vondst?

Ik heb nog nooit iets echt groots gevonden, nee helaas.

9: Welk advies wil je de lezers meegeven?

Nou, het is wel afgezaagd maar wees gewoon aardig tegen elkaar. Ik zie niks anders dan ellende waar wij zelf weinig aan kunnen doen. Dus probeer het dan om je heen zo gezellig mogelijk te houden.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje zetten?

Ik wil graag Henk Bartels in 't zonnetje zetten.

