

Stichting Egmond '40-'45



*Interview vrijwilliger Marcel Wind
November 2023
Stichting Egmond '40-'45*





1: Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen?

Ik ben geboren in Den Helder op 13 februari 1971 en opgegroeid in Wieringerwaard. Ik ben verschillende keren verhuisd. Na Wieringerwaard heb ik in Schagen gewoond en vervolgens in Kolhorn. Uiteindelijk ben ik in 2015 in Oudkarspel terecht gekomen. Daar woon ik met Diana en Cooper de hond. Diana en ik wonen al sinds 1997 samen.

2: Wat voor opleiding heb je gevolgd en wat doe je in het dagelijks leven?

Ik heb 17 jaar bij defensie gewerkt; de luchtmacht, landmacht en de marine. Ik heb daar ook mijn groot rijbewijs gehaald en een opleiding tot verpleegkundige. In die periode ben ik verschillende keren uitgezonden. De eerste keer was naar Bosnië 1995 en vervolgens een tweede keer naar Bosnië 1998. In 1995 zat bij Dutchbat III en was onderdeel van de vredesmacht van de Verenigde Naties in Simin- Han en Srebrenica...

Daarna heb ik twee jaar als ambulanceverpleegkundige bij Amburent gewerkt. Dat is een medische dienstverlener voor de industrie en gezondheidszorg. Sinds 2012 werk ik in de offshore. Dat houdt in twee weken werken en drie weken vrij. Naast mijn werk als offshore medic (verpleegkundige) hou ik mij bezig met planningswerkzaamheden, boten. Ik communiceer bijvoorbeeld met een back-up arts, helikopterpiloten en de helihaven. En ik zorg voor het binnenhalen van de helikopters. Mijn neventaak is radio operator.

3: Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen?

Ik kende Martijn Visser al. Ik heb Martijn en Mark toen gevraagd om spullen uit Duitsland op te halen voor het bunkermuseum in Julianadorp. Van het een kwam het ander en vervolgens vroeg Martijn mij om bestuurslid te worden van de stichting en ook vrijwilliger in de bunker. Ik ben vijf jaar bestuurslid geweest en heb tijdens de laatste openingsdag in oktober dit jaar afscheid genomen van het bestuur.

4: Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum?

Ik ben weliswaar gestopt als bestuurslid, maar ik blijf wel betrokken als vrijwilliger, ik geef advies over schenkingen, aankoop en bruikleen van spullen uit WOII. En als de bunker open is sta ik, als mijn rooster het toelaat, in een van de twee kamers.



5: Heb je nog andere hobby's?

Wandelen of fietsen met Diana met Cooper de hond. Of we boeken een lang weekend weg. Of lekker uit eten.

6: Hou je nog wel tijd over?

Ja gelukkig wel. Uiteraard ook leuke activiteiten ondernemen met Diana zoals uit eten, naar de bioscoop, terrasjes pakken. We wandelen ook regelmatig in Schoorl met Cooper. Mijn moeder woont in Wieringerwaard. Zij is niet meer de jongste. Dus ik ben ook mantelzorgster voor haar als ik thuis ben. Doe ook veel klusjes voor haar.

7: Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog?

Dat is mijn allergrootste hobby. Als ik drie weken thuis ben ga ik zeker drie keer op pad om te zoeken. Bijna altijd ga ik op een dag heen en weer met een maat. Dat betekent heel vroeg op staan en laat thuiskomen. Maar het is echt de moeite waard. Boven heb ik een aantal kratten staan met gevonden spullen die ik nog moet uitzoeken. Daar ben ik heel precies in en is erg leuk om te doen. Het is een mooie maar ook dure hobby.

8: Wat is je grootste vondst?

Mijn allermooiste vondst is een metalen koppelslot van de Hitlerjugend. Ik heb heel erg veel gevonden zoals messen, hele borden, een dogtag van een Duitser. Eigenlijk te veel om op te noemen.

9: Welk advies wil je de lezers meegeven?

Spullen uit WOII **nooit** weggooien! Hoe klein het ook is. Kom er mee naar de bunker en wij bekijken het om het daarna eventueel op te nemen als schenking of in bruikleen.

10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje zetten?

De volgende keer wil ik graag Mark de Vassy in het zonnetje zetten. Mark is ook bestuurslid en ik wil zijn verhaal graag horen.