



*Interview vrijwilliger Arend Blok
16 september 2019
Stichting Egmond '40-'45*





1: Wil jij je aan alle lezers van deze nieuwsbrief voorstellen?

Ik ben Arend Blok. Ik ben geboren in Egmond aan Zee op 24 maart 1954. Dus ik ben een echte derper. En ik ben waarschijnlijk de oudste vrijwilliger bij de bunker.

2: Je bent met pensioen. Wat voor opleiding heb je gevolgd en wat voor werk heb je gedaan?

Ik heb de VGLO gedaan en ik heb op de visserijschool in IJmuiden gezeten. Ik wilde eigenlijk naar de zeevaartschool in Harlingen. Daar ben ik afgekeurd omdat ik kleurenblind ben. In IJmuiden heb ik twee jaar op kotters gewerkt. En vanaf mijn 18^e in dienst gekomen bij de Marine, ondanks mijn ogen. Daar heb ik verschillende functies gehad: sergeant-majoor bij de nautische dienst, bij de bevoorrading schepen en bij de mijnendienst.

In Vlissingen bij de bouw M-fregatten gewerkt. In Den Helder militaire opleidingen, voor mensen die voor het eerst in dienst kwamen, gedaan en bij de school voor brandbestrijding gewerkt. Uiteindelijk door bezuinigingen bij defensie voor mijn 50e uit dienst gegaan.

Met mijn vrouw Hennie waren we daarna nog 8 jaar lang beheerders van het rouwcentrum Egmond in Egmond aan Zee en ik was ook drager bij de uitvaarten. Een zeer bijzondere en dankbare periode waar wij veel hebben meegemaakt.

3: Hoe ben je bij Bunkermuseum Jansje Schong gekomen?

Ik werk al mee vanaf het allereerste begin. Dat komt ook omdat ik geïnteresseerd ben in WOII. Via Martijn Visser zijn de eerste contacten gelegd. Ik heb ook geholpen bij het uitgraven.

4: Wat doe je allemaal bij het bunkermuseum?

Ik geef rondleidingen als de bunker open is. Ongeveer 80% van de bezoekers is Duits. Dus ik doe mijn best om ook de uitleg in het Duits te geven. Buiten de openingstijden om, komen er ook groepen via bedrijven of scholen. Samen met andere vrijwilligers verzorgen we de rondleiding en geven we veel informatie.





5: Heb je nog andere hobby's?

Ik doe aan modelbouw: kunststof figuurtjes, meestal militaire, in elkaar zetten en schilderen. Verder verzamel ik spullen (voornamelijk uniformen) van het Vreemdelingenlegioen. Van kinds af aan heb ik daar belangstelling voor gehad. Dan zit ik ook nog in het bestuur (plaatselijke commissie) van het station Egmond van de KNRM. Martijn Visser zit ook bij de KNRM, vandaar dat ik vrijwilliger ben geworden bij de bunker. Verder zit ik in de maanden juli en augustus op vrijdagavond in de vuurtoren om de bezoekers uitleg te geven. Deze zomer helaas niet vanwege de opknopbeurt van de Van Speijk. En ik verzamel bidprentjes van Egmonders. Ik vind het belangrijk dat het behouden blijft in verband met de historische waarde voor deze omgeving met z'n families.

6: Hou je nog wel tijd over?

Het meeste van deze hobby's en vrijwilligerswerk is overdag. En Hennie zet zich ook veel vrijwillig in. Dus 's avonds hebben we meestal 'vrij'.

7: Zoek je zelf wel eens naar spullen uit de oorlog?

Ik heb een metaaldetector. Vraag mij niet wel merk. Ik heb weleens gezocht. Maar eerlijk gezegd doe ik het nooit meer. Ook omdat ik er geen tijd meer voor heb.

8: Wat is je grootste vondst?

Ik heb nooit iets groots gevonden. Vroeger zocht ik nog wel naar geld na een zomerse dag op strand.

9: Welk advies wil je de lezers meegeven?

Iedereen die iets met de Tweede Wereldoorlog heeft, kan zijn hart ophalen in het bunkermuseum. Dus meld je aan als vrijwilliger!

10: Wie gaan we in de komende nieuwsbrief in het zonnetje zetten?

De volgende keer wil ik graag Frank Meijer beter leren kennen.

