



Egmond '40-'45

Uw verhaal wordt ons verhaal....

**IN DEZE
NIEUWSBRIEF**

- **Inleiding**
- **Oproep !!!!**



Discuseer mee op ons [Blog](#)

Oproep !!!!

Wij zijn voor onze toekomstige musea op zoek naar:

- Verhalen.
- Voorwerpen uit de periode '40-'45.
- Donateurs.

**Nieuwsbrief
automatisch
ontvangen?**

Klik [hier](#) om je aan te melden

Inleiding,

Mei 1945, Egmond aan Zee werd door de bezetter achtergelaten als een grote puinhoop. Van het mooie dorpscentrum met z'n elegante hotels en oude vissershuisjes was niets meer over. In de duinen en op de zeereep stonden grote betonnen bunkers welke de terugkerende bevolking het liefst zo snel mogelijk zag verdwijnen. Er werd snel een begin gemaakt met de wederopbouw van Egmond: hotels, restaurants en huizen werden steen voor steen weer opgebouwd. De bunkers in en op het duin werden gesloopt of voorgoed onder het zand gewerkt...

Augustus 2013,

Een groep jonge mensen uit Egmond aan Zee oppert het idee bij verschillende instanties dat zij iets willen gaan doen met een aantal ondergewerkte bunkers uit de tweede wereldoorlog.

Op het moment van dit schrijven is er nog niets met zekerheid te zeggen maar,... de wil is er zeker, en ook de interesse binnen de Egmondse bevolking is aanwezig.



Wie zitten er achter de stichting Egmond '40-'45?

De stichting bestaat uit

- Voorzitter, Martijn Visser.

Your Mailinglist Provider - Email Marketing Web Application

- Vice-voorzitter / webmaster Mark de Vassij.
- Secretaris, Michiel Kriele.
- Penningmeester, Judith Kriele.
- Bestuurslid, Dirk Sander.

Stichting Egmond '40-'45, info@egmond4045.nl www.egmond4045.nl