

Stichting Egmond '40-'45



*Het jaar 2017 van
Stichting Egmond '40 '45 in vogelvlucht.*



Het jaar 2017 van Stichting Egmond '40 '45 in vogelvlucht.

Het jaar 2017 was een mooi jaar. Na een vliegende start in 2016 met de opening van ons museum. Moesten er dit jaar weer nieuwe dingen gedaan worden.

Opengraven bunker

Het jaar begon met de samenwerking met het PWN voor het uitgraven van een Commandobunker in de duinen bij Egmond binnen. Deze bunker was goed bevonden voor de vleermuizen. Voor ons een perfecte gelegenheid om te kijken in een stukje geschiedenis. Een prachtige bunker midden in het duingebied. Met een kamer en een trap naar beneden voor een volgende ruimte. De bunker lag alleen zo diep onder het zand dat het nog een hele klus was om er in te komen. Maar met een tiental vrijwilligers was de klus snel geklaard.

PWN

Wij werken als stichting heel veel samen met de PWN. De duinbeheerder van ons gebied. Voor een aantal boswachters hebben wij kennismakingsronde door ons museum verzorgd. Nu zagen zij dat een bunker ook anders te gebruiken is dan als vleermuis onderkomen. En wij leerden weer wat van hen. Een goede samenwerking is een pré en het is geweldig dat de dames en heren van de PWN ons een warm hart toe dragen.

Bewegwijzering

In het duin zijn nog vele overblijfselen van de tweede wereldoorlog te vinden. Waaronder piramidevormige betonblokken welke na de oorlog van het strand gehaald zijn. Deze zijn in de jaren na de oorlog door het PWN als bewegwijzering gebruikt. Het PWN heeft ons een exemplaar geschonken zodat wij deze als wegwijzer konden gebruiken voor ons museum. Bij de ingang vanaf Kerdijk ligt deze om de richting van ons museum mee aan te geven. En bij de ingang vanaf de boulevard is een bordje bij de oefenbom en de propellor geplaatst.

Rondleidingen

De eerste rondleidingen zijn weer geboekt. voornamelijk Groepen 7 en 8 komen bij ons langs om te horen over de bunkerbouw en de andere oorlogsverhalen uit onze regio. Kinderen hebben geweldige vragen. Het is leuk om ook de jeugd kennis te laten maken van onze geschiedenis. Tevens weten ook families, bedrijven en verenigingen ons te vinden voor een rondleiding.

In Augustus hebben wij in goed overleg met het PWN onze jaarlijkse bunkergangen tochten door het duin gegeven. Een 5 km wandeling door het duin op zoek naar overblijfselen van de oorlog. Mooie locaties midden in het duin die alleen nu te bezichtigen zijn. Door de bramen pluktijd mag er gelopen worden in de gebieden en de vleermuizen zijn nu niet aanwezig. Dus de natuur wordt zo min mogelijk verstoord. 4 groepen van 15 personen zijn in het weekend met onze gidsen mee geweest op speurtocht door het duin.



De tochten zijn afgesloten bij restaurant natuurlijk voor een drankje en een praatje. Speciaal voor de gelegenheid had restaurant Natuurlijk bunkerbroodje op het menu staan. Geweldig toch die samenwerking.

Lezingen

Ook hebben wij lezingen op locatie gehouden over Egmond in de oorlog. Dat doen wij op verzoek van bedrijven en verenigen aan de hand van foto's uit die tijd.

Bodemradaronderzoek

Met een bodemradar hebben wij het gebied rond onze bunker afgezocht op zoek naar overblijfselen van ons onbekende bunkers. Het voordeel hiervan is dat je niet met een schop de grond in hoeft en toch een goede indicatie krijgt. Via Egmonders werden we getipt dat er mogelijk nog een bunker ten westen van ons museum onder meters zand zou liggen, die nog in tact zou zijn. Helaas hebben wij op de radar alleen maar brokstukken gevonden.

Ook hebben wij in september een speciale zoektocht op het water gedaan in de omgeving van vliegveld Bergen op een privéterrein. Met bootjes trokken wij de vijver op en met metaaldetectoren op het terrein. Helaas niets speciaals gevonden. Maar het was een geweldige dag.

Vrijwilligersbijeenkomst

Voor het begin van het seizoen hebben wij onze jaarlijks terugkerende vrijwilligersbijeenkomst. De kickoff van het komende seizoen. Deze sluiten wij af met een thema film onder het genot van een hapje en een drankje.

Nationale Bunkerdag

Een geweldig initiatief om 'alle' bunkers in Nederland en België voor 1 dag open te stellen. Ook de bunkers die normaal voor het publiek gesloten zijn. Wij worden als stichting, door de organisatie, er al een half jaar voor de tijd bij betrokken. Speciaal voor deze zaterdag waren wij geopend. Museum Vliegveld Bergen hebben wij gevraagd of wij de aanwezige bunkers op het terrein mochten openstellen. Dit was speciaal voor deze dag geen probleem. Normaal zijn deze niet te bezichtigen. Het museum op het vliegveld was deze dag ook geopend. Vele vrijwilligers en het promotiemateriaal van de Organisatie Bunkerdag. Hebben deze dag tot een groot succes gemaakt. Meer dan 350 geïnteresseerden wisten ons te vinden.

Zeedorpendag

Dit jaar in september was de 2 jaarlijkse zeedorpen dag. Anders gezegd Lankiesdag. Een begrip in Egmond. Een dag voor alle tuinders in Egmond om hun zelf gekweekte spullen te verkopen en te delen. Met altijd een goed doel. 2 jaar geleden waren wij een van hun goede doelen voor de start van ons museum. Daarom was het dit jaar extra leuk om iets terug te kunnen doen. Voor de gelegenheid waren wij deze dag extra geopend en op de markt



stonden wij met informatie en een prijsvraag. Onze gehele totale opbrengst van deze dag konden overdragen aan Duinlandjes vereniging de Noord welke het op hun beurt verdeelden over de goede doelen van dit jaar. Stichting KIKA en het Maritiem centrum van Egmond aan zee. Altijd fijn om iets terug te kunnen doen.

Aankleding en onderhoud bunkermuseum

Ons museum heeft ook onderhoud nodig. Denk hier aan het buitenterrein inrichten en het plaatsen van een klimaatbeheersingssysteem. Arbeid wordt door onze vrijwilligers met veel passie en inzet gedaan. Materialen worden door ons aangekocht of worden gesponsord. Helaas zijn wij in dit seizoen getroffen door de bliksem waardoor wij vele apparatuur hebben moeten vernieuwen en maatregelen hebben moeten treffen om herhaling te voorkomen. Al deze werkzaamheden brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Ook hebben wij verschillende museumstukken moeten aanschaffen. Veel krijgen wij als schenking en in bruikleen. Maar wij ontkomen er niet aan om sommige bijzondere stukken te moeten aanschaffen.

Lichtjesavond 24 december

Net als vorig jaar hebben wij samen met Keep Them Rolling Egmond de graven op de begraafplaats van Bergen verlicht. Met honderden kaarsjes en chocolademelk was het een indrukwekkende avond.

Openingszondagen

Buiten al deze activiteiten zijn wij van april t/m oktober elke eerste en derde zondag van de maand geopend. Op openingsdagen hebben wij gemiddeld 180 bezoekers mogen ontvangen. Geen enkele dag is hetzelfde. Iedere openingsdag is er wel weer iemand met een bijzonder verhaal, een mooi museumstuk. Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer 65% - 70% van onze bezoekers Duits zijn. Deze bezoekers zijn zeer geïnteresseerd in onze gezamenlijke geschiedenis over deze donkere periode.

Al met al was het een topjaar. Bijna 3000 bezoekers maar ook ontzettend veel verhalen. Iedereen heeft wel een verhaal. En door ze te delen hebben wij weer nieuwe verhalen voor het volgende jaar.